

Viering van liefde – zondag 13 januari 2019

Toespraak Klaas Sloots, wethouder gemeente Zwolle

“Veel mensen uit diverse kerkgemeenschappen hebben zich in de afgelopen week uitgesproken over lhbt-ers. Vaak pro-inclusie en soms contra.

Al “heel lang bestaande opvattingen” zijn door ondertekening van de Nashville verklaring publiekelijk herbevestigd. Los van het feit of dat nu de intentie was of niet.

Maar het is wel gebeurd en daarmee zijn tegenstellingen vergroot en standpunten verhard. Het heeft geleid tot diep verdriet en onbegrip in onze stad.

Als je geconfronteerd wordt met meningen die je identiteit raken of die haaks staan op je geloofsovertuiging dan word je geraakt, tot in het diepste van je ziel. Een grotere kloof is nauwelijks denkbaar. En het liefst zou je het van de daken af schreeuwen.

De dialoog met de ander lijkt verder weg dan ooit en je zoekt elkaar op om vertroosting te zoeken en om bij elkaar te zijn. Daar waar de liefde is.

Met de warmte van elkaar, met de geur en kleur van bloemen.

Vanavond doen we dat op deze plek en vanochtend ook op heel veel andere plaatsen in de stad.

Namens het stadsbestuur wil ik de Dominicanenkerk bedanken voor het openstellen van de kerk. Omdat hier ruimte is gevonden om elkaar te ontmoeten en elkaar te bemoedigen.

Ik wil COC Zwolle en Zwolle Pride bedanken voor het initiatief om samen te komen.

En ik spreek de hoop uit dat deze bijeenkomst niet het einde is maar het begin van een nieuwe dialoog. Dwars door alle pijn heen.

We zullen in geloof, hoop en liefde, waarbij de liefde het grootste is, met elkaar de dialoog aan moeten gaan om in onze stad te komen tot inclusiviteit.

Laten we daarom onze ogen, oren en ons hart openen voor de ander. Waar we dat als stadsbestuur ook maar zouden kunnen, vindt u ons op die weg.

En dat alles uit naam van de liefde.”