

Viering van liefde – zondag 13 januari 2019

Toespraak Niek Lá Mon, voorzitter Stichting Zwolle Pride

Als je nou niet springt

Als je nou niet springt

Als je nou niet springt, ben je een homofiel, een refrein die wij waarschijnlijk aankomende carnaval weer volop zullen horen.

Maar ook moment waarop ik, een 15-jarige jongen, op zondag 5 maart tijdens carnaval uit de kast kwam, toen ik heel subtiel bleef staan met mijn armen over elkaar in het voorcafé van Zalencentrum Reimink in Lemelerveld, en vanaf dat moment hét gesprek van de dag was.

Ik, die is gedoopt, zijn heilige communie en vormsel heeft gedaan en op Katholieke Heilige Hartschool heeft gezeten was homo. Kijk bij de voetbal was ik al niet echt een held en bij gym op school werd ik altijd als laatste gekozen, niet omdat ik slecht lag in de klas, maar puur omdat ik altijd als laatste uit de kleedkamer kwam omdat ik niet wist welke van de 2 meegenomen shirtjes het beste paste bij mijn sportbroekje. Waar het voor sommige mensen al redelijk zichtbaar was dat Niek een “bijzondere” jongen was, en wat sommige nog steeds vinden duurde het bij mij toch echt wat langer, langer omdat ik bang was voor de reacties, dat ik mensen zou teleurstellen, pijn zou doen of kwijt zou raken. Bang voor wat komen zou, en eigenlijk bang voor wie of wat ik zou worden, want vergeet niet ik was 15, uit een klein dorpje en eigenlijk niet wetende wat homo zijn eigenlijk betekende.

Ik ben nu 34, of zoals ik het liever noem 33 jaar en 372 dagen, maar geloof mij als ik zeg dat ik door de jaren heen heb moeten vechten voor wie ik ben, heb moeten huilen om wat ik ben, gekwetst ben door de woorden die werden geuit mij onveilig heb gevoeld en vaak de hoop bijna had opgegeven. Gesterkt door de lieve mensen om mij heen door de jaren heen kan ik met volle overgave zeggen dat ik een gelukkige, trotste homoseksuele man ben die aankomende juni met mijn grote liefde Steven ga trouwen, waar anderen nog steeds geloven in het woord homohuwelijk, geloof ik alleen maar in een gelijkwaardig huwelijk, gelukkig huwelijk, liefdevol huwelijk en een gezond huwelijk.

Hoezeer ik ook gezegend ben met de ontwikkelingen in mijn eigen persoonlijke leven, weet ik dat er binnen onze community nog dagelijks gevochten wordt tegen vooroordelen, veroordelingen en haat vanuit meerdere fronten, en individuen oud en jong worstelen met hun eigen “ik” en onzeker zijn over wat komen gaat, en door de uitingen die zijn gedaan de afgelopen week en nog gaan komende tijd zal dit niet bij gaan dragen aan hun eigen ontwikkeling.

Maar laat ons geen afkeer krijgen tegen het geloof en tegen de kerk. Laat zien dat wij geen afkeer hebben tegen de mens zelf alleen wel tegen de gedachten en handelingen van hen die ons veroordelen, pijn doen en verdrietig maken. Laat hen ook liefde ontvangen vanuit onze community en laten wij hen niet afstoten, maar juist omarmen want onwetendheid en haat kun je het beste bestrijden met warmte en liefde.

Laat het ook duidelijk zijn dat niet alleen de LHBTI-community geraakt is door deze recente gebeurtenis, maar ook de christelijke gemeenschap, een gemeenschap die in grote getalen

kenbaar heeft gemaakt zich niet te kunnen vinden in de woorden die zijn geschreven en de zinnen die zijn gesproken door individuen, maar wel het gevoel heeft nu aangevallen te worden. Zij die naast ons zijn gaan staan in de strijd van acceptatie, liefde en respect kunnen, willen en mogen wij niet negeren, en wij zijn daarom ook verplicht om ook hen met open armen te ontvangen.

Waar eerst woede heerste zie ik nu hoopvol de handreikingen die naar elkaar gedaan worden, en hoopvol aanschouw ik de liefde en verbondenheid die is ontstaan, want niet voor niets is het symbool van de LHBTI-community de regenboogvlag want deze staat voor verbinding waarover:

God zei:

“Dit is het teken van het verbond dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle generaties door tot in eeuwigheid:

Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde.

Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.

God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.

Als afsluiting richt ik mij direct tot iedereen die zich gekwetst, verloren, radeloos of verloren voelt:

Wij zijn allemaal gelijk, wij bloeden allemaal rood, wij huilen allemaal heldere tranen en wij zetten allemaal de ene voet voor de andere

Omarm niet wat zij zeggen, maar hoe weinig mensen dat herhalen.

Omarm de bescherming die onze wetten je bieden tegen invloed van haat.

Omarm de steun van iedereen die zich uitspreekt tegen deze pijnlijke daad van dwaling.

Omarm je partner. Omarm de vrijheid. Omarm de liefde.